

gedicht voor halloween.

als de avond komt.

komen de zombies uit de grond

als de volle maan schijnt

komen de piraten en 1 van hen seint.

als het halloween is

ruikt het niet heel fris.

want de heksen eten stinkzwammen.

De mummies komen uit gangen.

en de mensen zeggen een woord wat je niet
kan vervangen.

trick or treat

Happy Halloween!